

## Als een plant in een kas

Ik zit vast  
Ooit was de wereld van mij  
was ik heer en meester  
en nu?

Een aantal muren  
nog minder deuren  
Een kamer die ik niet bezit  
Nu kijk ik en droom ik

Naar de wereld die van mij was  
Zie groen, bruin en zwart  
Soms iets fels  
en nu?

Droom ik, vlucht ik  
voor dit bestaan  
gaan mag ik niet  
Dat staan mijn kinderen niet toe

112

